

Missie Kilwa RD Congo van 17/6 tot 6/7 2018

Organisator : Chaine de l'Espoir-Keten van Hoop (Brussel)

Teamgenoten Dr Maurits Vreugde, orthopedist
Dr. Philippe Vuylsteke, anesthesist
Kristine De Blende, verpleegkundige
Jos Swinnen, verpleegkundige
Guido De Wachter, ingenieur

Vorbereiding

Een eerste kennismakingsvergadering was er in februari in St Luc in de burelen van Chaine de l'esperoir. Het was ook de debriefing van de vorige missie 2017 in Kilwa en Wote Pamoja

Een bijkomende vergadering had plaats ten huize van Dr. Greta en Guido. Hier werden vooral de logistieke problemen besproken. De verzameling nodig materiaal werd gecheckt en klaar voor de verzending gemaakt. Guido zorgde dat 350 kg per boot verstuurd werd voor de drie toekomstige missies. Immers AZV had deze regio afgeschreven en doorgegeven aan de nieuwe medewerkers.

Verstuurd werden verbandmiddelen , plaaster, schorten, kompressen, afdekdoeken , ontsmettingsmiddelen, medicijnen, instrumenten, coagulatiestoel, ...Honderden atellen en plaatjes voor de Ponsettis werden ook in spoed bijgemaakt geleverd en klaar gemaakt voor verzending. Veel materiaal zou ook door ons in 2 koffers van 32 kg elk meegenomen worden met het vliegtuig. AZV leende ook een motor en basisinstrumenten aan ons uit.

Een eerste ploeg met Prof. Dr. Greta en Guido, Jean William, Françoise, vertrok einde mei naar Wote, Lubumbashi, RD Congo. Zij deden een zuivere klompvoetmissie. Er ging ook een orthopedisch techniker mee., Mark Van Mechelen Hij zou de werkplaats optimaliseren, machines nakijken en opleiding geven. Men maakt er prothesen en schoentjes. Later vervoegde ook Marianne Le Marchand zich bij het gezelschap. Zij vertegenwoordigde de organisatie en zou ter plaats ook de nodige contacten leggen. Ook Kilwa stond op haar programma;

Ik moest nog een nieuw paspoort aanvragen, het mijne zou over 5 maanden vervallen, en de internationale regels zijn streng. Dan kon ik mijn bewijs van goed gedrag en zeden aanvragen. Ik bezat nog geen strafblad. Chaine d'espoir zorgde via de Ambassade van RD Congo voor een visum.

Van 31 mei ging ik met Gilly en de ploeg van Eurolink Linden naar het Verenigd Koninkrijk voor een 14 daags bezoek. In Tasburgh, Norfolk, UK, ontmoetten we onze buitenlandse gasten. We verbleven er 4 dagen. Ook Ann en Bob vrienden van weleer werden bezocht. Het was ons voormalige gastgezin. Dan reden we naar Wales waar we bij 3 Servas gastgezinnen nog enkele dagen verbleven.

We kwamen enkele dagen vroeger naar huis. Ik moest immers nog vee regelen voor de nakende missie naar Congo. Ik kreeg nog een massa mails en berichten via "Telegram" Het waren mededelingen, vragen, antwoorden, raadgevingen...enz. Er was zeer veel briefing van Guido naar Marianne en Mark. Ook het verloop van hun missie konden wij zo volgen, met problemen en al.

Bij de inhuldiging van de revalidatietoren in UZ Pellenberg kreeg ik van Dr. Greta nog de laatste kilo's mee die zeker nog in mijn koffer mee moesten. Nog een laatste update en weeral de koffer hertasten en maar wegen. Ik moest veel thuis laten.